

Månedsbrev – marts

Sikke en fantastisk marts måned. Der er sket SÅ mange gode ting. Jeg kan starte på legepladsen. Det er nemlig med glæde, jeg kan fortælle, at der er bestilt et gyngestativ mere til legepladsen. Gynger bliver vi aldrig for store eller små til, alle synes det er hyggeligt med en gyngetur, så nu bliver der mere plads for alle.

Vi har forlænget vores fortov ved busholdepladsen, så det nu fortsætter helt hen til asfalten.



Vi havde en forrygende skolekoncert, med sang og musik, for både store og små. Bandet hed "Baron von Münchenhausen". Koncerten var lavet som en rejse i jagten efter verdens bedste flaske vin fra de sydlige himmelstrøg til Rosenborg i København, den rejse var selv de små brobygningsbørn med på og forstod det. Baron von Münchhausen var en tysk baron, der i eftertiden især er kendt for sine løgnehistorier, som er blevet genfortalt i mange versioner.

På Skolen er vi klar til at modtage de kommende brobygningsbørn. I specialafdelingen starter de den 1. april på fuldtid. I almen starter de to lektioner om ugen fra 1. april, men allerede her i marts måned har de jævnligt været på besøg. Vi glæder os rigtig meget til at tage i mod dem alle, og jeg tør godt sige, at de også glæder sig.

Velkommen i skole til bro-børnene.

Om lidt starter vi emneuge i Almen. Den slutter af med skolefesten den 5. maj. Vi er godt i gang med forberedelserne. Det bliver dejligt, at vi alle igen kan mødes og feste (uden Corona).

Vi glæder os også til at se jer til kaffe og kage den 21. april, hvor der er valgmøde. Vi åbner glasset ind til motoriksalen, så ungerne kan hygge sig der og på playspottet. Husk at melde jer til begivenheden på AULA. Hvis du allerede nu ved, du gerne vil på kandidatlisten, så giv gerne besked til Ayoe eller jeg.

Med venlig hilsen

Vinnie Møller Albrechtsen

Skoleleder – Barrit